

## Φλεβάρης 2004 Φλεβάρης 2005

Ένας χρόνος ιχνηλάτησης νέων πεδίων άρνησης του υπάρχοντος, αναζήτησης ριζοσπαστικών καθημερινών δομών και συνάντησης πάνω στη βάση της πολιτικής δράσης.

Το κτίριο της κατάληψης Terra Incognita στη γωνία Ολύμπου με Τάσκου Παπαγεωργίου αποτελεί για εμάς πλέον ένα ακόμα μέσο έκφρασης και παρέμβασης στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η συνεύρεση με σκοπό την αναζήτηση τρόπων δράσης που θα οξύνουν τον πόλεμο ενάντια σε κάθε μορφής εξουσία είναι το ένα σημείο της λειτουργίας του εγχειρήματος. Ένα άλλο είναι η αυτοοργάνωση των καθημερινών αναγκών και η διάχυση της γνώσης μακριά από τον στείρο ακαδημαϊσμό και την ευνουχιστική εξειδίκευση που επικρατεί στον χώρο του πανεπιστημίου. Στις 7/3/2005 λάβαμε δύο εξώδικα ένα από τα οποία το ένα αφορά ασφαλιστικά μέτρα εναντίον συγκεκριμένου συντρόφου και που έχουν ως στόχο να μας εκδιώξουν από το κτίριο.

Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια γενικότερη άνθηση των καταλήψεων στο ελλαδικό χώρο πολιτικοί χώροι ή ως χώροι στέγασης και κάλυψης βασικών αναγκών ή και τα δύο ταυτόχρονα. Απ' οτι φαίνεται η κινητικότητα αυτή έχει ανησυχήσει τους φορείς της εξουσίας που με διάφορους τρόπους και διαφορετικά συχνά προσωπεία έχουν επανηλειμμένα προσπαθήσει να πλήξουν αυτά τα εγχειρήματα (διακοπή ρεύματος ή της υδροδότησης, δικαστικές διώξεις, εργολάβοι, μπάτσοι, κ.ο.κ). Εξάλλου είναι γνωστό ότι υπάρχει ολόκληρη βιομηχανία που αφήνει επίτηδες τα άδεια σπίτια να καταστραφούν ή ακόμη επιταχύνει τη διαδικασία αχρήστευσής τους άλλοτε με γκρέμισμα τμήματος τους και συχνά με «ανεξιχνίαστους» εμπρησμούς, Φυσικά ο γνώμονας αυτών των ανθρώπων ήταν πάντοτε το κέρδος αλλά και η επιβολή της τάξης με όλα τα μέσα προκειμένου να μην σπάει η αλυσίδα της μιζέριας: δουλειά-κατανάλωση-εξυτελισμός-θάνατος.

Όπως και στην υπόλοιπη ευρώπη οι καταλήψεις και οι αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι αποτελούσαν και αποτελούν στόχο της εκάστοτε εξουσίας, Όταν δεν καταφέρνουν η αφομοίωση και ο εναλλακτισμός να εισβάλλουν στο χώρο-αν δεν υπάρχουν εξαρχής-και να τον εκκενώσουν από όποια ριζοσπαστική διάθεση έχει, τότε εισβάλλουν εισβάλλουν οι δικαστικές και οι αστυνομικές δυνάμεις. Όταν υπάρχει κόσμος που επιμένει χωρίς συμβόλαια και διακανονισμούς χωρίς συνεννοήσεις με τις δημοτικές αρχές ή τα media, για την καταστροφή του γερασμένου αυτού κόσμου, τότε πάντοτε ο κατασταλτικός μηχανισμός επεμβαίνει για να επιτελέσει το αιώνιο έργο της. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη αναγνώριση απ' τη μεριά της εξουσίας ότι ο πόλεμος υπάρχει και συνεχίζεται. Δεν θα πρέπει να περιμένει κανείς κάτι το διαφορετικό. Εκτός ίσως από αυτούς που ζούνε με τις ψευδαισθήσεις περί δημοκρατικής διακυβέρνησης και με τα παραμύθια της ελευθερίας της έκφρασης κλπ. Εμείς πάντως αναγνωρίζουμε σ' αυτές τις αστείες διώξεις μια επίθεση ξεκάθαρα πολιτική από κάποιος που ενοχλούνται απ' τη δράση και την παρουσία μας. Αυτό είναι τόσο ξεκάθαρο όσο και το γεγονός ότι θα συνεχίσουν να ενοχλούνται για καιρό ακόμα.

Στη συγκεκριμένη συγκυρία το ρόλο του «επιβολέα της τάξης» έχει αναλάβει ο πρύτανης του Α.Π.Θ. Αντωνόπουλος ακολουθώντας προφανώς κατά γράμμα τις εντολές των

ανωτέρων του από το Υπ. Δημοσίας Τάξεως ή τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης ή δουλεύοντας προς το συμφέρον κάποιου απατεώνα εργολάβου. Ένα μήνα πριν ήταν οι γελοίες συμμορίες της παρακρατικής οργάνωσης χρυσή αυγή που προσπάθησαν, ανεπιτυχώς, να μας εκφοβίσουν με την θρασύδειλη παρουσία τους τριγύρω από την κατάληψη. Όποιο προσωπείο κι αν φοράει ο εξουσιαστικός μηχανισμός πάντα θα προσκρούει στην επιθυμία για καταστροφή του. Φυσικά και αυτοί που θα επιλέγουν κάθε φορά να βγαίνουν μπροστά αναλαμβάνοντας τη «βρόμικη δουλεία» θα σηκώνουν πάντα και το κόστος αυτής της επιλογής τους και σε προσωπικό επίπεδο. Ο πρύτανης είναι ένας από αυτούς.

Το κτίριο της κατάληψης θα το υπερασπιστούμε με όλα τα μέσα. Στην ουσία δεν υπερασπιζόμαστε ένα άψυχο οικοδόμημα. Υπερασπιζόμαστε τη συνεχή δράση ενάντια σε όσους μας στερούν τη ζωή και την αξιοπρέπεια μας. Ενάντια σε όσους σπέρνουν φόβο και θερίζουν κάγκελα.

**ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ!**

**TERRA INCOGNITA**