

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ 3 ΠΟΥ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟΝΟΜΟ

Έχοντας βυθίσει το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας στα ιδανικά της κατανάλωσης και της καριέρας, η κυρίαρχη προπαγάνδα μοιάζει να εντείνεται και να επιβεβαιώνεται. Ο εργασιακός μεσαίωνας, η κατάρρευση ακόμα και των προσχημάτων περι πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, το ξεζούμισμα των ασθενέστερων αποτελεί την ωμή και ξεκάθαρη πλέον πραγματικότητα. Έχοντας μειώσει τις μεταξύ τους διαφορές οι εξουσιαστές ενώνονται και συνεργάζονται σε ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους συνασπισμούς (Task Force, Eurojustice, ευρωσύνταγμα κ.τ.λ) στο στόχαστρό τους μπαίνει κάθε αντιστεκόμενο κομμάτι. Οποιοσδήποτε είναι επικίνδυνος για την πολυπόθητη κοινωνική ειρήνη, είναι ο καινούργιος εσωτερικός εχθρός. **Η πάταξη κάθε μορφής αντίστασης είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του υπάρχοντος και την επίτευξη των μελλοντικών στόχων των εξουσιαστών.**

Στο στόχαστρο της καταστολής το αναρχικό κίνημα και κάθε ριζοσπαστική ομάδα. Πανευρωπαϊκές συνεργασίες αναπτύσσονται με σκοπό τη μελέτη, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τέλος την αδρανοποίηση των τελευταίων. Πογκρόμ συλλήψεων και προσαγωγών σε πλατείες, σπίτια και στέκια που αποτελούν ορμητήρια-πεδία κοινωνικών συγκρούσεων και ζυμώσεων αποτελούν πλέον συνήθειες τακτικές. Το κράτος εξοπλισμένο με εξελιγμένα συστήματα ελέγχου, κάμερες παρακολούθησης και μια σειρά απο ρουφιάνους, ένστολους ή μη προσπαθεί να επιβληθεί στο ανεξέλεγκτο. Το νομικό οπλοστάσιο εμπλουτίζεται συνεχώς. Ο καινούργιος τρομονόμος αναιρεί ακόμα και την τελευταία επίφαση ελευθερίας που πλασάρει το καθεστώς της δημοκρατίας. Έφοδοι σε οποιοδήποτε χώρο χωρίς ένταλμα, απαγωγές, παρατεταμένη προφυλάκιση χωρίς ξεκάθαρα απαγγελθείσες κατηγορίες, παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών, συλλογική ευθύνη, ποινικοποίηση του λόγου και της πολιτικής δράσης θα εφαρμόζονται πλέον και με βάση την κρατική νομιμότητα. Μέσα σε αυτό το κλίμα πραγματοποιείται τον περασμένο Ιούλιο η σύλληψη 3 αγωνιστών και ξεκινάει η εξάμηνη, μέχρι σήμερα ομηρεία τους.

Τον Μάιο του 2005 μπάτσος απο την προσωπική φρουρά του πρώην υπουργού Βερελή, εντοπίζεται μέσα στο χώρο του πολυτεχνείου. Στη συμπλοκή που ακολούθησε πυροβολεί και τραυματίζει έναν σύντροφο στο πόδι. Την ίδια περίπου περίοδο τα Μ.Α.Τ χρησιμοποιούν χημικά και πολύ ξύλο απέναντι στους κατοίκους των Λιοσίων που αγωνίζονται για την απομάκρυνση χωματερής απο την περιοχή τους. Σαν απάντηση στα τελευταία πραγματοποιούνται επιθέσεις σε δύο κλούβες των Μ.Α.Τ. Οι μπάτσοι τρέπονται σε φυγή αφήνοντας πίσω τους μέρος του εξοπλισμού (ασπίδες, κράνη, σακίδια), ο οποίος απαλλοτριώνεται. Λίγες μέρες μετά την δεύτερη επίθεση σε διμοιρία των Μ.Α.Τ συλλαμβάνονται οι Γ. Καλαϊτζίδης και Π. Καρασαρίνης. Ο Καλαϊτζίδης αρνείται την συμμετοχή του στην επίθεση αλλά αποδέχεται οτι βοήθησε να πεταχτούν οι ασπίδες στα σκουπίδια για να μην κατηγορηθούν οι αναμειγμένοι σύντροφοι. Η άρνησή του να συνεργαστεί με τις αρχές και να ρουφιανέψει τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν οι ασπίδες στην κατοχή του, τον βάζει στο επίκεντρο της καταστολής. Τον κατηγορούν για συμμετοχή σε διάφορες τρομοκρατικές ομάδες και για να στοιχειοθετήσουν τα παραπάνω φτιάχνουν κατηγορητήριο και για τον Π. Καρασαρίνη. Λίγες μέρες μετά θα “δέσουν” την υπόθεση με την σύλληψη του Π. Ασπιώτη. Τους 3 αγωνιστές συνδέουν φιλικές και συναδελφικές σχέσεις και αυτό αποτέλεσε το μοναδικό ενοχοποιητικό στοιχείο για τους Καρασαρίνη και Ασπιώτη. Μέσα σε έναν κυκλώνα πλαστών στοιχείων και αυθαιρεσιών θα τους κατηγορήσουν για συμμετοχή σε τρομοκρατική ομάδα και θα προφυλακιστούν. **Με την σύλληψη των 3, το κράτος επιχειρεί ένα κατασταλτικό άλμα. Διώκει ανθρώπους με βάση τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, ποινικοποιεί την άρνηση συνεργασίας με τις αρχές και διώκει τις φιλικές και συντροφικές σχέσεις.** Οι 3 διώκονται με τον τρομονόμο. Κρατούνται σε δυο διαφορετικές φυλακές ώστε να έχουν περιορισμένες δυνατότητες επικοινωνίας, τόσο μεταξύ τους όσο και με τους συγγενείς και τους δικηγόρους τους. Αντιστεκόμενος στις συνθήκες κράτησης ο Π. Ασπιώτης ξεκίνησε απεργία πείνας απο τις 29/12 απαιτώντας την μεταγωγή του στον Κορυδαλλό.

Η σταυροφορία ενάντια στο ανταγωνιστικό κίνημα που έχει ξεκινήσει και μέρος της είναι η προφυλάκιση των 3 έρχεται όχι για να αμβλύνει αλλά να οξύνει έναν πόλεμο που διεξάγουμε καθημερινά. Θα υπερασπιστούμε την επιλογή να επιτιθόμαστε στο κράτος και στα σύμβολά του. Δε θα αφήσουμε μόνο, κανέναν όμηρο στα χέρια του κράτους. Δεν σταματάμε πουθενά. Η σιωπή είναι ένα όπλο στα χέρια των δήμιων της δημοκρατίας.

