

απόπειρα πογκρόμ στην πόλη μας....

Οι ντόπιοι εξουσιαστές θα τρίβουν τα χέρια τους καθώς καιρό τώρα έχουν ποντάρει στη βλακεία και το φόβο μιας κοινωνίας έτσι ώστε να βγει αλώβητο και ενισχυμένο το σύστημα από την κρίση. Και όπως φαίνεται κάτι ξέρουν. Μιας και είδαμε κατοίκους μιας γειτονιάς φτωχειάς και υποβαθμισμένης -όπως λένε όλοι- να μυξοκλαίγονται στα κανάλια για “κλεμμένα βρακιά” και “περιέργα βλέμματα” τη στιγμή που κράτος και αφεντικά μέσω της λυσσαλέας επίθεσης στους από κάτω αυτού του κόσμου τους έχουν πάρει και τα σώβρακα και τη στιγμή που πολλοί έχουν βιώσει το βλέμμα του αφεντικού να λέει “απολύεσαι” ή “λυπάμαι αλλά θα σου μειώσω το μισθό 50%”. Αλλά προφανώς διαλέξανε να είναι ρατσιστές νταήδες και στη δουλειά μαλάκες. Και πήγαν και ένα βήμα παρακάτω. Συνέπραξαν και συνεργάστηκαν με τους νεοναζί. Οι νεκρολάγοντας της χρυσής αυγής μαζεύτηκαν όπως οι μύγες στα σκατά και ανέλαβαν πλήρως το ρόλο που τους έχει ανατεθεί από το κράτος, δηλαδή να είναι το φαινομενικά μη κρατικό χέρι των μπάτσων. Ένα ρόλο που τους ανατέθηκε και θεσμικά πια μέσω των εκλογών. Ανέλαβαν μεθοδικά και σχεδιασμένα να είναι ο καταλύτης που αφενώς θα απλοποιούσε και θα ακύρωντες τις όποιες αναστολές υπήρχαν στα κεφάλια έστω και λίγων και αφετέρου θα έλυνε πιο εύκολα τα χέρια των θρασύδειλων.

κράτος μαλάκας σκννοθέτης της πλάκας

Η κρατική σκννοθεσία για όποιον έχει μάτια να δει πάνταν κάτι παραπάνω από κακοσχέδιασμένη γι' αυτό και οι μπόλικες δόσεις αυτοσχέδιασμού. Ένα τουριστικό λεωφορείο που το βάφτισαν

κλούβα και 12-13 μπάτσοι έξω από την πύλη της πειραιϊκής πατραιϊκής καθώς και κάποιοι λίγοι μετανάστες μες στο κτίριο. Και μετά χώνονται οι χρυσαυγίτες σε φάση “σε σπρώχνω, κάνε κι εσύ ότι με σπρώχνεις και ρίξε και κανά δακρυγόνο για να αποτελέσει η φάση ζήτημα ακόμα και όσων πάνταν στα σπίτια τους” (αν μπορούσαν θα τα έριχναν και μέχρι την πλατεία γεωργίου). Κι έχουμε το πρωτοφανές σε “σύγκρουση” με μπάτσους, ένας κρανωμένος χρυσαυγίτης να μένει πίσω από την “κλούβα” μαζί με τους “εχθρούς του” ματάδες την ώρα που αυτοί δέχονται επίθεση!!!



μπάτσοι

αγανακτισμένοι

πολίτες

νεοναζί

όλα τα

καθάρματα

δουλέψανε

μαζί

Δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Πολλοί, αν όχι όλοι, θα σπεύσουν να ξεπλύνουν την ντόπια κοινωνία από το τι σπίλαιναν οι πράξεις της όπως ακριβώς ξέπλιναν μια ολόκληρη κοινωνία για τις ευθύνες της τα τελευταία χρόνια. Εμείς από την άλλη είμαστε ενάντια στα πλυντήρια συνειδήσεων από όπου και αν προέρχονται. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών περιγράφονται με συγκεκριμένες λέξεις ...πογκρόμ, συλλογική ευθύνη, μίσος και βία απέναντι σε ανθρώπους που δεν έχουν τρόπο να αμυνθούν... και όλες αυτές είναι φασιστικές. Οι κάτοικοι των Ιτεών ως κάτοικοι μια εργατικής γειτονιάς θα πρέπει να ντρέπονται για τις πράξεις τους πρώτα ως εργάτες και μετά ως άνθρωποι. Κανένας δε μπορεί και δεν πρέπει να αποπειραθεί να απενοχοποιήσει τις φασιστικές πράξεις και το φασιστικό σκεπτικό όσων συμμετείχαν στα ρατσιστικά γεγονότα στην πειραιϊκή πατραιϊκή. Γιατί τον καιρό που ο κοινωνικός φασισμός ενώνει τις δυνάμεις του με το θεσμικό το δίλλημα που προκύπτει στον καθένα από τους καταπιεζόμενους είναι ένα και απλό:

ή γουρούνι ή άνθρωπος.-